

"Van Wolf tot Meerval: Mijn Dierlijke Alter Ego's"

Als ik een dier zou zijn, tja, dan zou ik waarschijnlijk een wolf zijn. Niet zo'n wolf die de hele dag jankt naar de maan of luidkeels de leider van de roedel wil zijn. Nee, ik ben meer het type wolf dat zich rustig afzijdig houdt, met een blik van: "Doe maar, ik kijk wel hoe het loopt." Wolven volgen hun eigen pad, net als ik. Ze zijn strategisch, scherpzinnig en hebben geen behoefte aan de grootste mond of de luidste stem. Maar als het echt moet, tja, dan zijn ze er wél. Klinkt een beetje als mijn carrière als manager – 40 jaar strategisch leiden zonder dat ik constant op de voorgrond hoefde te treden. Mensen? Die zijn leuk, hoor, maar ik voel me toch meer verbonden met de natuur en dieren.

En als je het in mythologische termen zou zien? Dan zou ik misschien wel een raaf zijn. In de Noordse mythologie had Odin twee van die slimme vogels – Huginn en Muninn – die overal hun ogen en oren openhielden, informatie verzamelden en altijd precies wisten wat er gaande was. Een beetje zoals ik in mijn dagen als manager. Raven zijn niet de meest sociale dieren, maar wel enorm intelligent en onafhankelijk. Ze vliegen solo door het leven, net zoals ik liever mijn eigen koers vaar. Geen behoefte om in grote groepen te hangen, gewoon slim en strategisch mijn weg vinden, precies zoals ik dat jarenlang in het bedrijfsleven heb gedaan.

Maar als ik een reptiel was? Dan zou ik een slang zijn. Kalm, stil, en meestal onopvallend. Slangen zijn solitaire dieren, net als ik. Ze maken weinig geluid, precies mijn stijl. Je zult me in een groep niet snel horen, tenzij ik echt iets belangrijks te zeggen heb. En strategisch? Dat is een slang zeker! Ze slaan toe wanneer het echt telt. Net als ik in mijn verkoopdagen – de juiste deals op het juiste moment. Slangen zijn meester in het aanpassen aan hun omgeving, en dat heb ik als manager in een multinational ook altijd gedaan. Ze worden vaak gezien als symbolen van wijsheid en transformatie. Nou ja, na 40 jaar carrière kun je wel zeggen dat ik mijn huid een paar keer heb verveld!

En als ik een vis zou zijn, nou, zet me dan maar neer als een meerval. Ja, dat lees je goed, een meerval! Die vissen houden zich graag op de bodem, ver weg van het gedoe aan de oppervlakte. Ze zijn solitair, net als ik, en leven hun rustige leven zonder de behoefte om op te vallen. En laat meervallen nou eens ongelooflijk goed zijn in aanpassen! Ze kunnen overleven in allerlei soorten wateren, zelfs in de meest troebele omstandigheden. Dat past wel bij mij, met mijn vermogen om door verschillende uitdagingen heen te navigeren, altijd met een strategisch plan in gedachten. En hoewel ze stil en teruggetrokken zijn, hebben ze een verborgen kracht – net zoals ik. Je ziet me misschien niet altijd, maar onderschat me niet!

Dus ja, als je me vraagt welk dier ik zou zijn, ben ik een wolf, een raaf, een slang én een meerval, allemaal in één!

